



Sinds jaar en dag is Dendermonde in België en omstreken bekend als de Ros Beiaardstad. Om de tien jaar is er dan ook de Ros Beiaard ommeegang.

Wij nodigen jullie uit voor de Kopvleesfrettersrit, op

Zondag 10 september 2017

Samenkomst **vanaf 10.00 uur** aan Taverne 't Peirt

Kasteelstraat 1 te Dendermonde. (op de hoek met de Veerstraat) - <http://www.tpeirt.be>

Parkeren doe je best op de gedempte Dender – inrijden via Noordlaan - Kasteelstraat

We voorzien een kleine stadswandeling met bezoek aan het begijnhof van Dendermonde en een rondrit door de Dender- & Scheldestreek, met als eindpunt opnieuw Taverne 't Peirt.

Deelnameprijs bedraagt: **8 € per persoon** – dranken niet inbegrepen

Inschrijven kan via de BOCC-website of bij :

Daniël Van Den Bossche - Hamsesteenweg 62 - 9200 Dendermonde

tel: 052 21 59 34 - mobiel: 0499 72 38 87 - mail: daniel.vandenbossche@telenet.be

Inschrijvingen zijn pas geldig na storting van het saldo via BE22 4151 1346 4147 van BOCC en dit tot **uiterlijk 2/09/2017** - met als mededeling: **Kopvleesfrettersrit - lidnummer en naam**

Na deze datum worden, om organisatorische redenen, geen inschrijvingen meer aanvaard.

Tijdig inschrijven is dus de boodschap.



Citrofiële groeten Daniël

'Kopvleesfretters' wijst op een bepaalde karaktertrek van de Dendermondenaren waarmee zij in de streek geplaagd worden. Men zegt dat zij dol zijn op wat in de volksmond 'kopvlees' genoemd wordt. De reden hiervoor ligt niet zozeer in de het bijzondere smaakgenot hieraan verbonden, maar is veeleer te zoeken in de typische Dendermondse karaktertrek van de snoever of de kale pronker. Kopvleesfretters is slechts één van de Dendermondse scheldnamen, zo noemt men hen ook: knaptanden, scheidstrekken, makeleters, polydoorkes en flauzemakers. Meer info via: www.rosbeiaard.be